

# Wachthuisje Pempe

In december 2016 is er gecollecteerd voor het wachthuisje in Pempe, Suriname. Wat was ook alweer de aanleiding hiervoor?

In de Surinamekalender 2016 is een van onze vakantiefoto's uit 2014 geplaatst. Onderwerp is een slapend meisje in een korjaal bij Jungleresort Pingpe. Voor het plaatsen van de foto hebben we een klein bedragje ontvangen aan auteursrechten. Toen we in 2015 weer in het resort waren, hebben we aan de eigenaar, de heer Chapeau Kenpris Siesa, gevraagd of hij misschien een doel wist waaraan we dat bedragje zouden kunnen schenken. Het moest dan, gezien het onderwerp van de foto, te maken hebben met de jeugd uit het naburige dorp Pempe. Chapeau vertelde toen dat hij een wachthuisje had neergezet naast de rivier waar kinderen tijdens het wachten op de schoolboot kunnen schuilen als het regent of schaduw vinden bij grote hitte. Het wachthuisje was helemaal af, maar moest alleen nog worden betegeld en daar was geen geld meer voor. Omdat onze bijdrage daarvoor te klein was hebben we kerkenraad en diakonie gevraagd om hiervoor een collecte te houden.

In totaal is er € 610 bijeengebracht (collecte, extra bijdrage van de diakonie en de auteursrechten), volgens Chapeau voldoende om de tegels voor aan te schaffen. Toen we dit voorjaar weer in Suriname waren berichtte hij dat het tegelwerk helemaal gereed was. Tijdens ons bezoek aan Pingpe heeft hij het ons laten zien. "Nu het wachthuisje af is, wordt het niet alleen door de schoolkinderen gebruikt, maar ook

door de dames die in de rivier de was of andere werkzaamheden doen," vertelt Chapeau als we met hem in het wachthuisje zitten. "En verder fungeert het als algemene ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. We zijn nu nog bezig om het terrein eromheen op te ruimen en daar een plantsoen aan te leggen, zodat alles er netjes uitziet."

Op de website van Jungleresort Pingpe ([www.jungleresortpingpe.com/het-resort-jungle-resort-pingpe/projecten-pingpe/](http://www.jungleresortpingpe.com/het-resort-jungle-resort-pingpe/projecten-pingpe/)) staat de volgende tekst: "Met dank aan onze gasten Thea en Erwin Oehlers als sponsors, zijn we bezig om de bewoners van het dorp Pingpe te kunnen verblijden met een wachthuisje. Een huisje waar men elkaar kan ontmoeten bij de rivier, waar de kinderen en gasten kunnen wachten op de (school)boot, je even kan schuilen bij een regenbui. Een mooi project. (Maart 2015) Met dank aan Joke en Dick Spijker met ondersteuning van de diakonie en gemeenteleden van de Bron hebben we in het voorjaar van 2016 het wachthuisje kunnen betegelen. Bij deze willen wij iedereen van harte bedankt voor het realiseren van dit mooie project. (April 2016)."

Het ziet er echt prachtig uit! Namens Chapeau, de schoolkinderen en de dorpsbewoners heel hartelijk dank voor uw bijdragen hieraan!

*Joke & Dick Spijker*

